

Verhaal van een cursusleiders SOS Building Bridges Juni 2015

Een beetje aarzelend en onwennig kwamen ze binnen: vijf mannen uit PI De Schie die deel zouden gaan nemen aan de SOS Building Bridges cursus. Vier andere deelnemers, die slachtoffer waren geworden van een delict, zaten al binnen, keurig op een rijtje aan één kant van de zaal. De gedetineerden namen plaats aan de andere kant, zodat ze elkaar eens goed konden bekijken. Ik vroeg me af hoe het zou gaan, die twee groepen met hun eigen verhalen. Zouden ze bereid zijn om naar elkaar te luisteren en van elkaar te leren? En zouden er niet al te veel emoties los komen?

Het begin was voor ons allemaal spannend, maar al gauw werd de sfeer wat lossler. De deelnemers gingen in gesprek in groepjes onder leiding van Wim, Marieke en Esther. Ik liep wat rond, en hoorde tot mijn blijdschap dat alle deelnemers hun best deden en naar elkaar luisterden.

Tijdens de volgende sessies groeiden we enorm als groep. Niet in aantal, maar wel in onderlinge betrokkenheid. Het was dan ook wel een heel bijzondere groep. We hoorden elkaars verhalen, en dat was niet makkelijk. Er waren hartverscheurende verhalen bij, van mensen die vreselijke dingen hadden meegemaakt of gedaan: berovingen, geweld, doodslag, moord. We waren er vaak stil van en er werd veel gehuild. Soms wilde één van de deelnemers stoppen omdat het echt zwaar was. Maar ze gingen door, onze dappere cursisten. Ze huilden, maar droogden hun tranen weer en troostten elkaar. Ze beleden hun fouten, maar kregen weer moed door de liefde van de anderen. Vaak stond ik er als cursusleider verwonderd bij, en keek ernaar. Ik heb zoveel bewondering voor deze mensen, die niet alleen in hun eigen pijn bleven steken, maar ook bewogen waren met de pijn van de anderen.

En zo kon het gebeuren dat een dader en een slachtoffer van een vergelijkbaar zwaar delict aan het eind van de cursus hand in hand zaten en elkaar troostten. En dat daders en slachtoffers elkaar aan het eind van de cursus omhelsden en bemoedigden. Het was prachtig om mee te maken!!